

BİİÇ DEĞİL PLAJ GÜNLÜĞÜ

Yaz deyince, tatil deyince atıyorum kendimi Bodrum'a Çeşme'ye. Kalabalıktan, yüksek sestem, kazık yemekten, bangır bangır müzikten

nefret eden ben, yine de kendimi mutlu edecek yerleri hep oralarda arayıp buluyorum. Bunun psikolojide karşılığını da biliyorum: Stockholm Sendromu.

Geçen hafta İstanbul siz deyin 35, ben hissedeyim 50 derecenin ve arkadaşlarım et ete Bodrum-Çeşme 'beach'lerinden fotoğraflarını birbiri ardına Instagram'a "Deli eğleniyoruz" konseptiyle yüklerken kafamda bir şimşek çaktı: Bizim ülkenin sahil şeridi Bodrum, Çeşme ve Antalya'yla sınırlı değil ki...

Bir şort, iki tişört, bir şıpdık terlikten oluşan valizlerimizi attık arabaya çıktık yola. İstikamet Ayvalık!



|| BİR BUTİK OTEL

Ayvalık yolu üzerinde, Burhaniye'de Teomida Hotel'i bulduk. Önünde Kaz Dağları, arkada zeytin tepeleri... Lavanta, Biberiye, Leylak... Her odasının farklı bir adı ve konsepti olan 10 odalı otel 15 dönüm arazi içinde. Yediğin her şey de bahçeden ve organik haliyle...

Sahiplerine de bayıldım, Christian ve Pelin Bastide. Mimar tutmak yerine kendileri dekore etmiş her yeri. Bunu niye yazdım? Çünkü renklere, sadeliğe, yaratıcılığa bayıldım. 22 metrelik körfez manzaralı havuzdan bahçeye bakarken, "Türkiye'de miyim yoksa Kuzey İtalya'nın göller bölgesine mi ışınlandım" diye düşündüm.

Saklı cennet derler ya, hah tam anlamıyla öyle bir yer...

